

Missie

Wij willen kinderen en jongeren opvoeden en begeleiden vanuit grote openheid voor eenieders levensovertuiging.

Uitgangspunt is het unieke verhaal van de andere. Wij laten ons inspireren door franciscaans-christelijke waarden.

Dit kan slechts vanuit erkenning en diep respect voor de persoon én zijn gezin. Wij willen onze dienstverlening afstemmen op hun heel diverse zorgvragen.

Wij geloven onvoorwaardelijk in de groeikracht en wil tot zelfontplooiing van elke mens, hoe gekwetst of verbrokken ook zijn bestaan. Wij delen zijn diep verlangen tot het opheffen van groeibelemmingen, zonder hierbij het respect voor de eindigheid van groei en ontwikkeling uit het oog te verliezen. Wij geloven dat onze kinderen en (jong) volwassenen recht hebben op een (h)echte plaats in de samenleving.

We moeten hen hierop voorbereiden en de samenleving in het licht hiervan kritisch bevragen. Als medewerkers willen wij rustig en doorleefd aanwezig zijn bij de persoon met een handicap. Hiertoe streven wij naar continuïteit in onze begeleiding. In een sfeer van professionele en kwaliteitsvolle samenwerking krijgt elke creativiteit een kans!